

Muur

Ik heb nooit gedacht
aan maanlichte nachten
met jou aan mijn hand:
ik heb gewacht
aan de blinde wand
van je bestaan
of er stemmen waren
die ik kon verstaan
of de muur zou breken
door de kracht van je naam

Jos Steegstra

Deelnemende dichters zijn:

Frans van Dooren
Jos Steegstra
Els van Stalborch
Wim van Til
Patty Scholten
Willem van Toorn
Serge van Duijnhoven
Co Woudsma
Nāzīm Hikmet

De poëzieroute in het centrum van Oss
is een particulier initiatief van cultuurliefhebbers
die gedichten willen uitdragen naar een breder publiek.

Met dank aan de commissieleden:

Johanna de Bruyne
Jan van den Boom
Kitty Schaap
Eric Blokland

Met medewerking van:

Gemeente Oss
Centrummanagement Oss
BasisBibliotheek Maasland
Woningcorporatie Brabant Wonen
Artiprint Oss
Het Hooghuis - locatie Titus Brandsmalyceum
De heren Schueler
Brasserie Grand café La Colline
Installatiebedrijf Kemkens
Vereniging van Huiseigenaren Boschpoorthof

POËZIERROUTE



Poëziewandeling Gedichten aan de muur in Oss

Dat Oss van oudsher een industriestad is, weet vrijwel iedereen. Diverse straatnamen verwijzen naar dit verleden en een aantal panden en bezienswaardigheden houden deze geschiedenis nog steeds levendig.

Maar kent u de dichterlijke kant van Oss al? Loop dan de Poëziewandeling in het centrum van Oss. De route brengt u langs panelen met gedichten. Een aantal dichters hiervan heeft een relatie met de stad Oss.

Routebeschrijving:

S De poëziewandeling begint bij Het Hooghuis, locatie Titus Brandsmalyceum, Molenstraat 30. U vindt hier het gedicht: *Francesco Petrarca Canzoniere 302* van Frans van Dooren.

Steek vervolgens de Molenstraat over naar de Haarviltstraat waar u aan de linkerkant van het flatgebouw het gedicht: *Muur* van Jos Steegstra aantreft.

Ga voor de fietsstraat rechtsaf. Via het Heschepad loopt u rechtsaf de Houtstraat in en aan het einde naast huisnummer 2 is het gedicht: *Geboortestad* van Els van Stalborch te vinden.

Dan draait u om, loopt u weer terug de Houtstraat in en slaat u aan het eind van de straat rechtsaf. Bij schoenenzaak Erren Ekstijn (hoek Heschepad - Kruisstraat) ziet u het gedicht: *Suikerspin* van Wim van Til.

Van hieruit steekt u de Kruisstraat over naar de flat Boschpoorthof aan de parkeerplaats waar u het gedicht: *Hollandse Eenheidsrijzen Maatschappij Amsterdam* van Patty Scholten aantreft.

Loop terug en ga linksaf de Kruisstraat in. Dan loopt u via het voetgangersgebied rechtdoor langs de HEMA en vervolgens linksaf de Kerkstraat in. Deze straat loopt u helemaal uit tot u aan uw linkerkant de voetgangers- en fietsdoorgang onder de woningen ziet liggen. Daar vindt u het gedicht van Willem van Toorn: *Het gedicht*.

Draai om en volg de weg langs de zijkant van de Grote Kerk (de kerk ligt aan uw linkerkant). Neem de derde straat rechts, de Peperstraat. Bij het Stadsarchief, gelegen op nummer 12, vindt u het gedicht: *Het boek van de Slaap* van Serge van Duijnhoven.

Hierna loopt u de Peperstraat uit en komt u op de Heuvel. Dan rechts aanhouden en oversteken naar de Schakel (ingang kledingzaak Partner) waar u op het binnenhofje het gedicht aantreft: *Ander Leven* van Co Woudsma.

E Tenslotte draait u om en loopt vanuit de Schakel terug naar de Heuvel waar u rechtsaf slaat en doorloopt tot aan Brasserie Grand café la Colline, waar u het laatste gedicht kunt lezen: *De mooiste zee* van Nâzim Hikmet.

